



‘Ik zoek naar God in de kroeg’

Jantine Veenhof (28) is dominee in protestantse gemeente De Lichtbron in Wateringen.

‘O p de avond voor kerst zit heel Wateringen in ons kerkje. Het is de best bezochte avond van het kerkelijk jaar. Jong, oud, hoog- en laagopgeleid: iedereen doet mee. We beginnen bij de kinderboerderij. Daar verzamelen we met alle kinderen. Ik lees daar het kerstverhaal en dan gaan we in lampionenoptocht naar de kerk, waar we zingen en een kindermusical wordt opgevoerd.

Op gewone zondagen ziet het publiek er ietsje anders uit. Onze gemeente is nogal vergrijsd. Juist omdat ik nog jong ben, wilden ze me hier graag hebben, om jongeren aan te spreken. We hebben een project dat ‘God zoeken in de kroeg’ heet. Daarbij kan iedereen aansluiten, er komen zelfs niet-gelovigen op af.

Mensen worden heel nieuwsgierig als ik zeg dat ik dominee ben. ‘Wat is er misgegaan?’, vragen ze dan gekscherend. Toch zijn ze altijd reuzebenieuwd waarom ik dominee ben geworden in een kerk die bijna niet meer bestaat. Oorspronkelijk wilde ik trouwens arts worden, maar voor die studie werd ik uitgeloot. Ziekenhuispredikant kwam er gevoelsmatig bij in de buurt en daarom ben ik theologie gaan studeren. Tijdens die studie heb ik mijn toekomstige man leren kennen, die is ook dominee.

Heel veel mensen zijn op zoek, merk ik. Ik denk dat er veel behoefte is aan de verhalen waarin God in de persoon van Jezus zijn kwetsbaarheid wil delen. Het biedt inspiratie en hoop in deze kwetsbare tijd, maar veel mensen zijn dat vergeten.”

